



kunsten
dag
voor
kinderen

zondag
17 november

“Er was eens een heel ongelukkige pastasliert. > Die pastasliert was ongelukkig omdat hij droomde van een heerlijk stinkend stukje kaas. > Op een mooie dag, nam de huisbewoner van de pastasliert hem uit de ijskast. De pastasliert schrok van de huisbewoner want die had alleen maar een marcellke aan! > Dat was niet zo gek want het was een erg warme dag en de huisbewoner was een buschauffeur. In de zomer dragen buschauffeurs al eens een marcellke. > Plots ging de bel in het huis van de pastasliert en de buschauffeur! > De buurman met zijn krulsnor stond aan de deur! > Hij kwam een dompelpomp lenen want zijn kelder stond onder water. > Als bedankje had hij een appelsien bij voor de buschauffeur. > De buschauffeur moest lang zoeken naar de dompelpomp want die lag verstopt onder een oude airbag. > Toen hij de dompelpomp afgaf, zag hij plots een buurvrouw naar hem toe wandelen. Ze zocht een potje nagellak. > Ook de buurvrouw had een bedankje bij: een zakje heerlijke snoepvetters! > De buschauffeur vertelde de buren een geheim: hij had een flesje nagellak want hij had zich vorige week verkleed als opblaaskrokodil en had zijn nagels groen geverfd. > De buurvrouw wil zich liever verkleeden in een ninja en zocht dus zwarte nagellak. > Ze gingen dan maar samen een potje PlayStation spelen. > Toen ze honger kregen, bakte de buschauffeur kroketten. > Later die avond probeerden ze elkaar om ter hardst te kietelen > en lazen ze nog een verhaaltje voor aan een verdrietige kerstbal en ze leefden nog lang en gelukkig.”